



De Tuinvriend



Titelwijziging

Zoals jullie zien is de titel veranderd van 'De Nieuwsbrief' naar 'De Tuinvriend'. Deze naam werd voorheen al gebruikt maar omdat er weinig kopij voor handen was, kon je niet echt meer spreken van een tuinblad. Vandaar dat toen gekozen werd voor De Nieuwsbrief. In de afgelopen periode heb ik meer ervaring opgedaan en zijn er meer ideeën ontstaan zodat er voor voldoende inhoud gezorgd kan worden.

Geurte Harskamp
Redactie

De jaarlijkse borrel



Het werd een gezellig en druk bezochte activiteit waarbij meer dan 60 mensen zich hadden opgegeven. De weergoden waren gunstig gestemd en het terras was voorzien van leuke zitjes, lekkere knabbeltjes en heerlijke drankjes. Alles kon in het zonnetje en de buitenlucht plaatsvinden.

Onze voorzitter Jan van Geffen gaf een speech waarvan hieronder een korte versie. De voorzitter begon met een terugblik van de afgelopen tijd waarin het Covid-19 virus heerste en wat dit betekende voor onze vereniging. Met name voor de bestuursvergaderingen, de ALV, de werkzaamheden in het gebouw en de zelfwerkzaamheden buiten.

Voorts werd enkele punten benoemd die een uitdaging vormen. De zelfwerkzaamheid waar te nonchalant mee omgegaan wordt waardoor het bijna onmogelijk is om de complexen mooi verzorgd te houden.

Ook zijn er open plekken gevallen in verschillende functies binnen de vereniging. De afdeling Inkoop kan mensen gebruiken, zo ook de feestcommissie. Binnen het dagelijkse bestuur zijn open plekken ontstaan voor een bestuurslid vanuit de Slottuin en het Molenbosch.

De voorzitter merkt op dat er een verschuiving plaatsvindt binnen onze vereniging. De meer traditionele vorm van tuinieren maakt plaats voor andere vormen. Verschillende culturele invloeden doen hun intrede alsook andere gezichtspunten. De vereniging vormt hiermee een levende afspiegeling van de maatschappij. Dit brengt ook andere behoeften met zich mee waarmee we ons gaan verhouden.

Het sociale aspect is van wezenlijk belang voor onze vereniging.

Laten we er eens over nadenken hoe we de vereniging op kunnen krikken met elkaar. Denk eens mee en breng ideeën naar voren of neem ze mee naar de ALV. Overweeg waar u zich voor zou willen en kunnen inzetten en kom in gesprek met ons, aldus de voorzitter.

De prijsuitreiking

Hierna vond de prijsuitreiking plaats voor de fraaiste tuinen. In de tuin behoorde 3 onderdelen vertegenwoordigd te zijn, namelijk: groenten, bloemen en fruit.

De uitgeloopte prijzen zijn: € 15,- voor de fraaiste tuin, € 10,- voor de 1 na fraaiste en € 5,- voor de 2 na fraaiste tuin. Allen kregen een oorkonde waarop een foto van hun tuin staat.

De tuinen:

Het Molenbosch

Fraaiste tuin : Christa van Tellingen
1 na fraaiste tuin : Willem de Wit
2 na fraaiste tuin : Wim Verseveld



De Slottuin

Fraaiste tuin : Ciska Jager
1 na fraaiste tuin : Arie Beukhof
2 na fraaiste tuin : Rudolf van Suchtelen



Rudolf
Rudolf
Rudolf

De Grifhoek

Fraaiste tuin : Willemien van Delft
1 na fraaiste tuin : Gerard Hörchner
2 na fraaiste tuin : Mirjam de Lang



Het regent enorm voordat we elkaar ontmoeten en ik vraag mij af of het kleine gesprek door zal gaan. Echter, Wim komt gewoon op zijn fiets door al die regen aangeregen! Een échte Hollandse tuinder!

Waarom een volkstuin?

Mijn ouders hadden een tuin waarin we veel verbouwden. Fijn, want het gezin telde 8 personen. Iedereen hielp mee in de tuin. Ik werkte graag in de tuin. Vol verwondering zag ik alles opkomen. Dat uit zo'n klein zaadje zoiets moois kan komen, raakt na al die jaren nog steeds mijn hart. Mijn liefde voor tuinieren is dus al vroeg in mijn kindertijd begonnen. Ik werk graag met mijn handen.



Hoe lang heeft u al een volkstuin?

Nou, laat eens kijken Willem de Wit zit er langer dan ik wij zijn de laatste overgebleven tuinders die vanaf het allereerste begin hier zitten. Ja, ik denk zo'n 40 jaar toch zeker. Er is veel veranderd door de jaren heen. Oorspronkelijk hoorde het bij het landhuis Molenbosch wat nog steeds particulier bezit is en bewoond wordt. De ommuurde tuin is afgestaan of verhuurd geweest aan een bomenkweker, wist je dit? Hierna heeft de gemeente deze ommuurde tuin overgenomen. Zo ben ik aan deze tuin gekomen, ik werkte in die tijd voor de gemeente. Na ongeveer 20 jaar nam Utrechts Landschap het stokje over. Maar die deed er niet veel aan, hoor. Van een vereniging gaat toch iets meer uit, hé! *Ja, u bent ook in de prijzen gevallen dit jaar, is het niet?* Zegt glimlachend: Ja, toch wel leuk dat ik dit jaar een prijsje kreeg met mijn tuin. Ik dacht dat ze hier de prijs kwamen overhandigen, maar dat had ik verkeerd begrepen. Willem heeft de prijs voor mij meegenomen. De Grifhoek is te ver voor mij om naar toe te gaan. Je moet weten, ik ben 86 jaar.

Mijn tuin is nu ook kleiner dan ik eerst had. Ach weet je, ik ben nu alleen en heb niet veel nodig. Als de diepvries vol zit, geef ik het overige weg.



Wat een goed idee om op werkhoogte iets te verbouwen!

Ja, het zijn pvc buizen waar ik eens tegenaan liep en ze functioneren prima voor de teelt van sla, andijvie en aardbeien. Ze moeten wel een goede diepte hebben, hoor. Deze doen het prima.

Wat is uw favoriete bloem of plant?

Antwoordt direct: bonen. Dat uit een zaadje zoiets moois kan ontstaan. Zo'n mooi polletje met bonen dat is gewoon fantastisch om te zien en het smaakt heerlijk.

Heeft u nog een leuke anekdote te vertellen?

Nou ja, leuk...?

We hebben een tijdje last gehad van opgeschoten jongens. Die klommen over de muur en trokken verschillende gewassen uit de grond. Dat liep op een gegeven moment de spuigaten uit. Na enig nadenken besloot ik de bovenkant van de hoge muur in te vetten zodat ze er niet op konden komen. Ondanks dat het spekglad was en na verwoede pogingen lukte het één van de jongens toch, viel er af en brak helaas daarbij zijn been. Heel naar allemaal! De ouders probeerden dit nog bij mij te verhalen maar dat liep natuurlijk op niets uit. Zij hoorden daar gewoon niet te zijn. We hebben sindsdien nooit meer last gehad.

Tenslotte: U tuiniert al zolang, dan kunt u vast een tip geven aan ons als groentjes.

Wisselteelt! Dat is het grote geheim. Deel je tuin in 3-en en rouleer. Ik heb nooit last gehad van ziekten in al die jaren dat ik dit toepaste.

Het is ondertussen gestopt met regenen, wij nemen afscheid en Wim vertrekt weer in rustig tempo en schraal zonnetje op zijn fiets. Hoe Hollands dit weer!



Werkochtend Molenbosch

Enkele foto's van onze 1e werkochtend sinds Corona- opnieuw het stuk rond de vijgenboom opgeschoond, zodat we hier een terras voor de tuintafel kunnen maken. Veel rommel opgeruimd, twee ladingen naar het afvaldepot gebracht, en eindelijk de tuinnummerbordjes aan de paaltjes bevestigd en bij de tuinen geplaatst.

Tot mijn verrassing was de hoek van het Utrechts Landschap vanochtend ook opeens gemaaid, zodat onze vrijwillige maaier dit nu ook kan mee-maaien. Er is nog wat werk in privé-tuinen en aan de paden te doen, maar fijn dat het gemeenschappelijke stuk er weer goed uitziet. Gelijk ook maar wat onderste takken van de vijgenboom weggesnoeid. Ook zijn er plannen voor een schuildak boven de tafel. Fijn dat er zoveel mensen meededen!

Ans Bergwerff



Boomkap Grifthoek

De boom achter tuin 1 is op een vakkundige manier gekapt, de stam blijft staan voor spechten en diverse beestjes die er gebruik van willen maken.

Er waren diverse tuinders die met verbazing hebben staan kijken hoe tak voor tak de weg naar beneden ging. Dankbaar zijn wij voor de hulp van diverse tuinders die klaar stonden om de stammen en takken te verslepen, het is altijd fijn als na een oproep vrijwilligers zijn die willen helpen. Voor diegene die dit spektakel hebben gemist zijn er een paar fotos toegevoegd.

Nog even voor alle duidelijkheid, het is niet toegestaan dat er snoeiafval bij de takken wordt gegooid, morgen worden de stammen opgehaald.

Willem, Fred en Will
Tuincommissie Grifthoek



Ingezonden foto's

Najaar. Aster tijd. Ze zijn er nog. Wat zijn ze móóí!

Cees van Bergen
Henegouwen



Aanhangwagen Slottuin

Op verzoek van tuincommissie Slottuin heeft het VAT-Zeist bestuur een budget toegekend voor het aanschaffen van een aanhangwagen. Inmiddels is dit aangeschaft. De wens vanuit de gebruikers was om eenzelfde soort ombouw op de aanhangwagen te laten maken zoals die aanwezig is op de Grifthoek. Het volume van de aanhangwagen wordt hiermee vergroot. Gerard Hörchner werd gevraagd om de houten ombouw te maken. Zie hier het resultaat!



Een kijkje nemen...

Op de Grifthoek aan het eind van het lange pad, richting weiland aan je linkerhand helemaal achteraan ligt een wondermooie tuin, deels overschaduwd door een boom en begrensd door een graspaadje en een sloot.

In het warme licht van de namiddag herfstzon wandel je door een hekje, over een fijn grindpaadje zo een impressionistisch schilderij in.

Paarsrode meters hoge dahlia's, floxen, herfstchrysanthen, een roserood witte roos, nog vol rozen geurig en ook hoog, overal kruiden, hoge dieppaarse salie en verbena ,maar ook geel en oranje. Een teer perzik-boompje en een stoerdere kweepeer. Een glazen kas om zaden op te kweken en een klein huis om gereedschappen te bewaren, even uit te rusten ,na te denken over nieuwe plannen of een kop thee te zetten .

Deze tuin in 3 jaar tijd zo mooi gemaakt is van Geurte Harskamp van het secretariaat van onze volkstuin club en eigenlijk zou iedereen een kijkje moeten nemen in deze tuin.....

Cisca Jager





Onderhoud tuinhek Grifthoek

Het hekwerk van de Grifthoek wordt regelmatig beschadigd door kerende bestelauto's of vrachtauto's. Kortgeleden gebeurde dit opnieuw waardoor het slot ontwricht werd en niet meer goed sloot. Hiervoor werd hulp ingeroepen van Gerard Hörchner. Femme de Boer bood hulp aan. Zoals je kunt zien op de foto wordt het hekwerk in de grondverf gezet nadat het slotwerk was gerepareerd. Nu is het wachten op de juiste groene kleur van afdekerf.



Nieuwe rubriek: Ingezonden foto

Het kan je zo enorm verwonderen hoe prachtig die ene bloem zich opent of hoe mooi het licht op je tuin valt. Je wilt dit vastleggen en delen met anderen. Mijn mobiel heb ik meestal bij mij en ik wring mij in alle bochten om precies te kunnen vastleggen wat mij zo raakt. Ondertussen heb ik ook al vele mooie adembenemende foto's van medetuiniers bekeken. Toch leuk om met elkaar te delen? Heeft u een mooie foto van uw tuin of misschien wel een dier dat u op de tuin spotte? Of heeft u een afwijkende vorm van fruit, bloem of gewas ontdekt op de tuin? Stuur het maar in met een kleine toelichting waarom je dit bijzonder vindt. Je kunt het sturen naar het secretariaat, graag in JPEG- of PDF-formaat.

Hieronder alvast de eerste foto van Henk van Boeschoten die een rat aan het mais zag peuzelen op de Grifthoek.





Nieuwe rubriek Recept voor smulpapen!

Wij horen in de wandelgangen van de complexen vele heerlijke recepten de revue passeren. Maar thuisgekomen vraag ik mij toch af hoe het nu precies zit. Ik ben vast niet de enige, dit vraagt om actie! We starten gewoon een nieuwe rubriek zodat iedereen mee kan koken!

Dus...heeft u een heerlijk recept van producten uit uw eigen tuin, stuur dit eens op na het secretariaat VAT Zeist.



VAT Zeist Slottuin-aanhanger lenen?

Neem dat contact op met
Petra Schenkels,
Mobiël: 06-29061689
E-mail: slottuinvat@gmail.com



VAT Zeist Grifthoek-aanhanger lenen?

Neem dan uitsluitend telefonisch contact op
met
Gerard Hörchner
Telefoon: 030-69 50 119
*** NIET E-MAILEN ***



Inleveren kopij

Heeft u een leuk artikel voor 'De
Tuinvriend'?

Wilt u uw kennis en ervaring delen met
anderen?
Dan zien wij graag uw kopij tegemoet in
onze mailbox van
het Secretariaat van VAT Zeist. E-mailadres:
secretariaat.vat.zeist@gmail.com.



Graag foto's of plaatjes apart meesturen!

